

Een gratis verhaal om te printen

Tekst en illustraties door Ben.
Vertaald door Rianne Stolwijk
(www.spelledout.nl).

Vind andere verhalen en doe mee op
www.graineahumus.org



Papa's rok



Papa heeft
een mooie
rok!



Het is geen
kimono, zoals
in Japan,



en geen kilt,
zoals in
Schotland,



het is ook geen
djellaba, zoals in
Noord-Afrika,



noch een sari,
zoals in India,



en ook al geen
kaftan, zoals in
het Midden-
Oosten, de
Maghreb,
Centraal-Azië,...



of een salwar
kameez zoals in
Zuid-Azië.



Papa heeft een
mooie ROK!



Hij zegt dat
vrouwen
moesten
vechten om
broeken te
mogen dragen,



dus is het de
beurt aan de
mannen om ook
rokken te
dragen!



Het is fris en
licht



en bovenal is
het een heel
mooie rok!