

Een gratis verhaal om te printen

Tekst en illustraties door Ben.
Vertaald door Rianne Stolwijk
(www.spelledout.nl).

Vind andere verhalen en doe mee op
www.graineahumus.org



Marja is blij!



Marja is
heel erg
blij!



Vandaag
hoeft haar
vader niet te
werken.



Hij kan haar
naar school
brengen.



Normaal gaat ze
samen met Anja
naar school.



Anja is Marja's
oudere zus.



Maar vandaag is
papa aan de
beurt!



Marja vindt het
leuk om op
papa's schoot te
zitten.



Haar vader is
erg sterk, hij
kent de namen
van alle vogels!



Dit is een mus.



En dit is een
roodborstje.



Kijk nou, een
mooie zwarte
mees!



De tijd vliegt!



We zijn al bij
school.



Marja ziet Saïda,
haar beste
vriendin.



Marja zegt dag
tegen haar
vader en
verheugt zich
nu al,



want
vanmiddag
komt haar
vader haar
ophalen van
school!